



Τιμητική βράβευση της Μάγδας Μητρογώγου

Εκδήλωση της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 13 Γενάρη 2018

Η Μάγδα η Μητρογώγου γεννήθηκε στο Παλιούρι της Χαλκιδικής το 1928. Είναι κόρη του Αστέριου Ζορμπά και της Ευγενίας το γένος Θεμελή. Τελείωσε το Δημοτικό σχολείο στο Παλιούρι Χαλκιδικής. Η κατοχή τη βρίσκει στο Παλιούρι.

Ζει, με την οικογένεια της, την απίστευτη τρομοκρατία του αστικού μεταεμφυλιοτικού κράτους και τα κυνηγητά της εποχής. Ο πατέρας της είναι από τους πρώτους αγωνιστές που βγαίνει στο βουνό κυνηγημένος και επικηρυγμένος από τους Γερμανούς κατακτητές και έπειτα από τους ντόπιους συνεργάτες τους. Βασανίζεται φυλακίζεται, εξορίζεται, καταδικάζεται σε θάνατο και εκτελείται στην Αίγινα το 1948.

Η Μάγδα στη Χαλκιδική κάνει τα πρώτα αγωνιστικά της βήματα στις γραμμές τις ΕΠΟΝ. Η ίδια και η οικογένεια της τραβούν τον «Γολγοθά» τους. Καταφεύγουν στην Θεσσαλονίκη και ζούνε τις περιπέτειες κυνηγημένων αγωνιστών, που δεν έσκυψαν το κεφάλι.

Η Μάγδα παντρεύεται τον αγωνιστή Φιλήμωνα Κύρου. Την δεύτερη μέρα του γάμου τους, συλλαμβάνεται εξορίζεται και γρήγορα τον χάνει από τα βασανιστήρια. Αργότερα παντρεύεται τον αγωνιστή επίσης Αριστείδη Μητρογώγου. Αποκτούν δύο παιδιά, τον Παναγιώτη και τον Αστέριο (Στέργιο). Μετά από δεκατρία χρόνια χάνει και τον Αριστείδη (1977) και μεγαλώνει μόνη της τα δύο παιδιά. Συμμετέχει στους αγώνες μέσα από την ΕΔΑ.

Η Μάγδα μπορεί να μη φυλακίστηκε, να μην εξορίστηκε, όμως πέρασε πάμπολες φορές το κατώφλι της ασφάλειας, δέχτηκε τις πιέσεις του μηχανισμού του αστικού κράτους, είτε για τη δική της δράση είτε για τη δράση των μελών της οικογένειας της και βγήκε αλώβητη με το κεφάλι ψηλά.

Εκλέγεται μέλος των Δ.Σ, σε διάφορους μαζικούς φορείς. Ήταν από τα πιο δραστήρια μέλη της Δημοκρατικής Μέριμνας Θεσσαλονίκης. Για πάρα πολλά χρόνια μέλος του Προεδρείου της ΕΔΥΕΘ και ακόμα μαχητικό μέλος του φιλειρηνικού κινήματος.

Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου των εμποροϋπαλλήλων από τα πέτρινα εκείνα χρόνια. Εκλέγεται στο Δ.Σ. της ΟΓΕ και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΝΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, του πρώτου Γυναικείου συλλόγου της Πόλης μας.

Μετά τη Χούντα, περνάει στις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Συμμετέχει ακόμη και τώρα ενεργά σε όλους τους κοινωνικούς, πολιτικούς και ταξικούς αγώνες, από οποιοδήποτε πόστο.

Είναι μέλος της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ με καθημερινή παρουσία, δράση και προσφορά στο κίνημα. Ακούραστη μέχρι σήμερα. Η Μάγδα δεν λύγισε ποτέ σε καμιά δυσκολία της ζωής και του αγώνα και τη λέξη «βαρέθηκα» δεν την είπε, ούτε τη σκέφτηκε ποτέ. Έδινε αγόγγυστα τη βοήθεια της σε όσους την είχαν ανάγκη.

Μάγδα σε ευχαριστούμε.