

Αντιφασιστική Νίκη των Λαών

Κοκκινιά 13-5-15

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Συγκεντρωθήκαμε εδώ στον ιερό χώρο της Μάντρας, που καθαγιάστηκε με το αίμα των κομμουνιστών και άλλων πατριωτών, που έπεσαν απ' τα βόλια των φασιστών εχθρών, προδομένοι από τους κουκουλοφόρους συνεργάτες των κατακτητών, για να γιορτάσουμε την Μεγάλη αντιφασιστική Νίκη των Λαών.

Πριν από 70 χρόνια, στις 9 του Μάη 1945 οι δυνάμεις της αντιφασιστικής συμμαχίας, συνέτριψαν το φασιστικό τέρας, μετά από έναν Τιτάνιο Αγώνα και ανάγκασαν την χιτλεροφασιστική Γερμανία να υπογράψει την άνευ όρων παράδοσή της.

Στην 1<sup>η</sup> του Μάη είχε προηγηθεί το «κάρφωμα» της Κόκκινης Σημαίας με το σφυροδρέπανο στην κορυφή του ράιχσταγκ.

Τιμάμε όσες και όσους έδωσαν τη ζωή τους ή έμειναν ανάπηροι στα πεδία των μαχών και στην παρανομία για τη συντριβή του φασιστικού ιμπεριαλισμού. Στα κομμουνιστικά κόμματα, όπου Γης, που ηγήθηκαν των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων.

Σε όλους εκείνους που πάλεψαν με το όπλο ή με την προκήρυξη, κράτησαν ηρωική στάση στα κρατητήρια και στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Στους αμέτρητους νεκρούς από τους βομβαρδισμούς και από την πείνα, με πρώτο και μεγαλύτερο θύμα τα παιδιά. Στα εκατομμύρια εκείνων που βασανίστηκαν στα φοβερά στρατόπεδα συγκέντρωσης και θανάτου και κάθε χώρο φρίκης, όπου η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο έφτασε στο έσχατο σημείο της με την απόλυτη απαξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης.

Πρέπει να τονίσουμε, ότι οι δυνάμεις που σήκωσαν το κύριο βάρος του πολέμου και έδωσαν δεκάδες εκατομμύρια θύματα και αμέτρητες θυσίες, ήταν εκείνες του Ηρωικού Κόκκινου Στρατού της Μεγάλης Σοβιετικής Ένωσης που με την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος και Ηγέτη τον Ιωσήφ Στάλιν, συνέτριψαν τις μέχρι τότε ανίκητες ορδές των ναζί στο Στάλινγκραντ και στην συνέχεια στο Κούρσκ και έβαλαν την βάση για την Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών.

Πολύ Μεγάλη ήταν και η συμβολή στην Νίκη, του Παρτιζάνικου κινήματος στα κατεχόμενα εδάφη των Χωρών της Ευρώπης, που με μπροστάρηδες τους Κομμουνιστές, κατάφεραν σημαντικές φθορές στα μετόπισθεν του εχθρού, εγκλωβίζοντας εκατοντάδες εχθρικές μεραρχίες.

Σημαντικό τμήμα του Παρτιζάνικου Κινήματος ήταν το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ που στην ίδρυσή του πρωτοστάτησαν μια χούφτα Κομμουνιστές που

δραπέτευσαν από τις φυλακές και τις εξορίες που τους κρατούσε η δικτατορία του Μεταξά και τους παρέδωσε σιδηροδέσμιους στους φασίστες εισβολείς-κατακτητές. Αυτοί οι ηρωικοί δραπέτες κομμουνιστές, ύψωσαν το ανάστημά τους και μαζί με πατριώτες άλλων μικρών κομμάτων, οργάνωσαν τον ένοπλο Αγώνα κατά των εχθρών φασιστών εισβολέων, σε συνθήκες εγκατάλειψης της χώρας από την αστική τάξη, που έφυγε προς το Λονδίνο και προς την Μέση Ανατολή, παίρνοντας μαζί και τον συσσωρευμένο χρυσό από την τράπεζα της Ελλάδας.

Το ηρωικό ΕΑΜ με τις θρυλικές Οργανώσεις του, ΕΛΑΣ-Εθνική Αλληλεγγύη-ΕΛΑΝ-ΟΠΛΑ και ΕΠΟΝ συσπείρωσε την πλειοψηφία της εργατικής τάξης και των Λαϊκών στρωμάτων, πολέμησε με αυταπάρνηση τον εχθρό, καθήλωσε από 8 έως 12 μεραρχίες και έγραψε το Μεγάλο Έπος της Εθνικής Αντίστασης που ισάξιό του στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας, είναι μόνον εκείνο του 1821. Ο Λαός μας πλήρωσε τον αγώνα της απελευθέρωσης με 405 χιλ. νεκρούς. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται νεκροί από την πείνα, εκτελεσμένοι, νεκροί των μαχών της αντίστασης, του ιταλοελληνικού και γερμανοελληνικού πολέμου, οι χιλιάδες-κυρίως Εβραίοι της Θεσσαλονίκης-που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και άλλοι.

Οι δυτικοί σύμμαχοι όχι μόνο δεν διέθεσαν από την αρχή του πολέμου τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της φασιστικής επιθετικότητας αλλά ενίσχυσαν με πολλούς τρόπους την Γερμανία, με στόχο να την στρέψουν ενάντια στην Σοβιετική Ένωση όσο πιο γρήγορα μπορούσαν.

Στις 29 του Σεπτέμβρη το 1938, ενώ οι προθέσεις της Γερμανίας ήταν ξεκάθαρες για πόλεμο, υπεγράφη το σύμφωνο του Μονάχου με το οποίο παραχωρήθηκε στην Γερμανία το δυτικό τμήμα της Τσεχοσλοβακίας.

Το σύμφωνο υπέγραψαν οι πρωθυπουργοί της Αγγλίας και Γαλλίας, Τσάμπερλεν και Νταλαντιέ, από την μία μεριά και Χίτλερ και Μουσολίνι απ' την άλλη. Μετά την υπογραφή του συμφώνου, ο Τσάμπερλεν δήλωσε ότι τώρα εξασφαλίστηκε η ειρήνη!

Μετά απ' αυτό η Σοβιετική Ένωση, που γνώριζε καλά τις προθέσεις του Χίτλερ αλλά και των δυτικών συμμάχων, για να κερδίσει χρόνο και να προετοιμάσει την άμυνά της, υπέγραψε στις 23 Αυγούστου 1939 το Γερμανοσοβιετικό σύμφωνο μη επίθεσης, το γνωστό ως σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. Το σύμφωνο αυτό έγινε αφορμή για να κατασκευοφαντηθεί η Σοβιετική Ένωση για φιλογερμανική στάση, ενώ όλοι γνώριζαν, ότι το υπέγραψε μόνον όταν έπεσαν στο κενό όλες οι προσπάθειες των Σοβιετικών για κοινή αντιμετώπιση του επερχόμενου κινδύνου από τον φασιστικό άξονα.

Με αυτήν την συμφωνία η ΕΣΣΔ κέρδισε 21 μήνες ειρήνης, που αποδείχτηκαν πολύτιμοι, γιατί πρόλαβε αφ' ενός να οργανώσει όσο μπορούσε καλύτερα την άμυνά της και αφ' ετέρου να μεταφέρει – με μία γιγάντια προσπάθεια – μεγάλο μέρος των βιομηχανικών μονάδων της στο ανατολικό τμήμα της χώρας και συνέχισε να παράγει το πολεμικό υλικό, με το οποίο ο ηρωικός Κόκκινος Στρατός μαζί με τον Λαό, συνέτριψε τους Φασίστες.

Το τίμημα όμως που πλήρωσε η ΕΣΣΔ ήταν πολύ μεγάλο. Οι νεκροί του Μεγάλου Πατριωτικού πολέμου ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια μεταξύ των οποίων ήταν οι πιο νέες και παραγωγικές ηλικίες και ο ανθός του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Κομσομόλ . Από την άλλη οι νεκροί της Μεγάλης Βρετανίας έφτασαν τις 375 χιλιάδες και των ΗΠΑ 405 χιλιάδες.

Σε ερείπια μετατράπηκαν 1710 πόλεις. Καταστράφηκαν 70 000 χωριά. Καταστράφηκαν 32 000 βιομηχανικές μονάδες και 65 000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών. Καταστράφηκαν ακόμα χιλιάδες νοσοκομεία, σχολεία, ανώτερα ιδρύματα και βιβλιοθήκες στο έδαφος της ΕΣΣΔ.

Αυτήν την ιστορική αλήθεια, που δεν έχει προηγούμενο σε ηρωισμό, αυταπάρνηση και θυσίες, τολμούν να παραχαράζουν σήμερα οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθώντας να εξισώσουν τον φασισμό με τον Σοσιαλισμό-Κομμουνισμό, τον Χίτλερ με τον Στάλιν και εν τέλει τους φασίστες επιτιθέμενους εισβολείς με τα θύματά τους.

Τολμούν ακόμα οι φορείς της αστικής τάξης του καπιταλισμού, να ισχυρίζονται, ότι η συντριβή του φασιστικού άξονα επήλθε από την απόβαση των δυτικών συμμάχων στην Νορμανδία. Ενώ παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις της ΕΣΣΔ, για άνοιγμα του δυτικού μετώπου 2 χρόνια νωρίτερα για να περιορισθούν όσο το δυνατόν, οι απώλειες του μεγάλου πολέμου, αυτοί προχώρησαν μόλις στις 6 Ιούνη το 1944, όταν είχε ήδη κριθεί η έκβαση του και το έκαναν, για να ανακόψουν την προέλαση του Κόκκινου Στρατού και να προλάβουν να μπουκώσουν στο Βερολίνο μαζί με τους Σοβιετικούς.

Η Σοβιετική Ένωση, ο Κόκκινος Στρατός και ο Λαός της , το Κομμουνιστικό Κόμμα των Μπολσεβίκων που ήταν επικεφαλής, καθοδηγητής του τιτάνιου αγώνα, η νεολαία του η ΚΟΜΣΟΜΟΛ αξίζουν την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη όλων όσοι τιμούν την Αντιφασιστική Νίκη.

Οι ιμπεριαλιστές που με την επιθετικότητά τους συνεχίζουν την ναζιστική θηριωδία, με την παραχάραξη της ιστορίας, προσπαθούν να

σβήσουν από την μνήμη των Λαών, την Μεγάλη αντιφασιστική Νίκη, γι' αυτό θέλουν στις 9 του Μάη να γιορτάζουν την ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την εξίσωση του φασισμού με τον Σοσιαλισμό-Κομμουνισμό, θέλουν να απενοχοποιήσουν τον φασισμό και απ' την άλλη να απαγορεύσουν την δράση των Κομμουνιστών και την χρήση των συμβόλων τους, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά, ότι οι ελπίδες των εργαζομένων σήμερα για μια καλύτερη ζωή, βρίσκονται στον Σοσιαλισμό, όπου καταργείται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και ανοίγονται οι ορίζοντες για κοινωνική πρόοδο και ειρήνη.

Με το ίδιο σκεπτικό το συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε να ορίσει την 23<sup>η</sup> του Αυγούστου, ημέρα υπογραφής του συμφώνου Ρίπεντροπ-Μολότοφ, ως ημέρα μνήμης των θυμάτων των ολοκληρωτικών καθεστώτων του φασισμού και του Κομμουνισμού.

Να ξέρουν όμως, ότι η ιστορία που γράφτηκε με το αίμα των εργατών και των Κομμουνιστών που είναι το πιο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής Τάξης, δεν παραχαράζεται όσο βαθειά στον βούρκο κι' αν βουτήξουν την πένα τους.

Υποκριτικά οι ιμπεριαλιστές δηλώνουν σήμερα ότι ανησυχούν για την αναβίωση του φασισμού και την άνοδο των ναζιστικών κομμάτων στην Ευρώπη, την ίδια ώρα που στηρίζουν και βοηθούν ανοικτά, πολιτικά και υλικά, ακροδεξιές και φασιστικές κυβερνήσεις όπως στις Βαλτικές χώρες, στην Ουκρανία, στο Ισραήλ και αιματοκυλούν και σφάζουν ανελήπτα λαούς, στην Μέση Ανατολή, την βόρεια Αφρική και αλλού, για να αρπάξουν τον ενεργειακό πλούτο τους και να εξασφαλίσουν τους δρόμους μεταφοράς του.

Αυτοί και τα όργανά τους, αποκρύπτουν ότι ο φασισμός είναι σύμφυτος του καπιταλισμού, γεννιέται από τα σπλάχνα του, τρέφεται στο έδαφος του και έχει σκοπό να τους βοηθήσει στην καταστολή, στην τρομοκρατία των εργαζομένων και στην καθήλωση του ταξικού κινήματος. Όπως επίσης και οι διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως η αλ-κάιντα και οι τζιχαντιστές, οι οποίοι ιδρύθηκαν, εκπαιδεύτηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από τους ιμπεριαλιστές και στάλθηκαν ως πρόδρομοι των επεμβάσεών τους στις χώρες που στην συνέχεια αιματοκυλούν οι ίδιοι και σκορπούν τον όλεθρο και την δυστυχία. Τους είδαμε χθες στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ στην Λιβύη, τους βλέπουμε σήμερα στην Συρία, στο Ιράκ και στην Υεμένη.

Αποτέλεσμα αυτών των ιμπεριαλιστικών πολεμικών επεμβάσεων είναι η δημιουργία στρατιών προσφύγων, που απεγνωσμένα προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη, για να σωθούν από τον θάνατο, αλλά πνίγονται κατά εκατοντάδες στην Μεσόγειο θάλασσα, κάτω από τα αδιάφορα

βλέμματά τους. Η αντίδραση των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, είναι προς την κατεύθυνση της αστυνόμευσης των συνόρων, για να περιορίσουν την εισροή προσφύγων και όχι προς την κατεύθυνση της ειρήνης στις εμπόλεμες περιοχές.

Έτσι 70 χρόνια μετά την συντριβή του φασισμού, ο πόλεμος και οι σφαγή των Λαών συνεχίζεται, γιατί ο καπιταλισμός είναι εδώ και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το κυνήγι του κέρδους.

Στην χώρα μας ζούμε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, που δημιούργησαν οι καπιταλιστές με την απληστία τους στο κυνήγι του κέρδους και τώρα οι κυβερνήσεις που τους υπηρετούν, βάζουν τον Λαό να πληρώνει και να ματώνει ασταμάτητα, για να ξεπληρώσει τα χρέη που αυτοί δημιούργησαν. Επικαλούνται μάλιστα τον πατριωτισμό του Λαού, για να τον πείσουν ότι δήθεν για το καλό της πατρίδας, πρέπει να πληρώσει, για να μην μειωθούν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Και επειδή συναντούν δυσκολίες για να εφαρμόσουν τους αντιλαϊκούς νόμους και τα μνημόνιά τους, πήραν μέτρα άγριας καταστολής και έβγαλαν από την ναφθαλίνη τα μαντρόσκυλά τους, τους φασίστες της χρυσής αυγής, που με τα εγκλήματά τους προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους και το λαϊκό κίνημα.

Οι πρόσφατοι όμως Ταξικοί αγώνες, καθώς και οι Μεγαλειώδεις Πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις, στο σύνταγμα και σε πολλές πόλεις σ' όλη την Ελλάδα, απέδειξαν ότι το Ταξικό κίνημα δεν τρομοκρατείται. Από την άλλη ξεσκεπάζεται όλο και πιο καθαρά το αποκρουστικό πρόσωπο της χρυσής αυγής, που πέρα από το αυταπόδεικτο ότι είναι εγκληματική οργάνωση επειδή είναι ναζιστική, βαρύνεται με εγκλήματα που έχει διαπράξει σε βάρος αλλοδαπών εργαζομένων, όπως των Αιγυπτίων ψαράδων, την απρόκλητη δολοφονική επίθεση ενάντια σε συνδικαλιστές κομμουνιστές μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο Πέραμα, με αποκορύφωμα την αποτρόπαια δολοφονία του Παύλου Φύσα στο Κερατσίνι και πολλά άλλα εγκλήματα. Οι Αγωνιστές και οι φίλοι της Εθνικής Αντίστασης το έχουν απόλυτα καθαρό ότι η χρυσή αυγή είναι εγκληματική οργάνωση όπως άλλωστε ήταν και οι ιδεολογικοί τους πρόγονοι, τα γνωστά Τάγματα Ασφαλείας και οι συνεργάτες των Γερμανών κατακτητών στην κατοχή. Παρά το ότι κάποιοι προσπαθούν να την χαρακτηρίσουν σαν ένα ακόμα κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στην δίκη που άρχισε πρόσφατα πρέπει να αναδειχθεί η εγκληματική φύση της και να καταδικαστεί οριστικά και αμετάκλητα, όχι μόνο από το δικαστήριο, αλλά και στην συνείδηση του Ελληνικού Λαού.

Όπως όμως στα χρόνια της κατοχής, ο Λαός με την ΕΑΜική Αντίσταση αντιμετώπισε τους ιδεολογικούς προγόνους τους-τους ταγματασφαλίτες,

τους γερμανοτσολιάδες, τους χίτες και όλους τους συνεργάτες των κατακτητών του φασιστικού άξονα, έτσι και σήμερα, με το Ταξικό-Λαϊκό κίνημα, θα τους απομονώσει, θα τους παραδώσει στην περιφρόνηση και θα τους πετάξει στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας.

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, Συντρόφισσες και σύντροφοι,

70 χρόνια από την Αντιφασιστική Νίκη και παρά τις εκατόμβες των θυμάτων και τις απaráμιλλες θυσίες των αγωνιστών και των αγωνιστριών της Εθνικής Αντίστασης και των κατοπινών αγώνων, οι στόχοι και τα οράματά τους δεν δικαιώθηκαν.

Τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας πλαισιωμένα σήμερα από νεότερους αγωνιστές, τιμούν την μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών συνεχίζοντας τον Αγώνα κατά του φασισμού και του καπιταλισμού που είναι η μήτρα που τον γεννά και τον θρέφει.

Όλα τα μέλη της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ ενταγμένοι στο Ταξικό-λαϊκό κίνημα, συνεχίζουμε τον αγώνα για, Εθνική Ανεξαρτησία, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Ειρήνη, πρόοδο και Σοσιαλισμό, για να βρουν δικαίωση οι αγώνες και τα οράματα των αγωνιστών.

Παλεύουμε ακόμα για να στηθούν ανδριάντες των αρχηγών της ΕΑΜικής Αντίστασης-του Πρωτοκαπετάνιου Άρη Βελουχιώτη και του Στρατηγού Στέφανου Σαράφη-στην Αθήνα στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

-Να γίνει Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, που είναι η μόνη πρωτεύουσα της Ευρώπης που δεν έχει.

-Να στηθούν μνημεία της ΕΑΜικής Αντίστασης σε όλες τις πόλεις και στους τόπους που δόθηκαν ηρωικές μάχες σ' όλη την Ελλάδα, για να τα βλέπουν οι ερχόμενες γενιές και να είναι υπερήφανοι όλοι οι Έλληνες στους αιώνες.

**ΖΗΤΩ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ**

**ΖΗΤΩ Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ**

**ΖΗΤΩ Η ΕΑΜΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ**