

## **NATO και Ευρωπαϊκή Ένωση: Εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών.**

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την 2<sup>η</sup> επικαιροποιημένη έκδοση που επιμελήθηκε η ΕΕΔΥΕ με τίτλο «NATO και Ευρωπαϊκή Ένωση: Εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών».

Είναι μία έκδοση η οποία αποκαλύπτει τον σκοπό και τους στόχους των λυκοσυμμαχιών του NATO και της Ε.Ε εις βάρος του λαού, αλλά και τις ευθύνες της τωρινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων για την συμμετοχή της χώρας μας στα εγκληματικά τους σχέδια.

Οι σημαίες του NATO και της Ε.Ε όπου εμφανίζονται φέρνουν τον πόνο, δυστυχία, καταστροφή, θάνατο, καταλήστευση εγχώριων πόρων και εκμετάλλευση του ιδρώτα των λαών.

Τα χρόνια από τον Φεβρουάριο του 1952 που η χώρα μας προσχώρησε στο NATO μέχρι σήμερα είναι γεμάτα με στρατιωτικές επεμβάσεις, τοπικούς πολέμους, υποδαύιση εθνικισμού – φασισμού, προβλήματα, και οργάνωση εγκληματικών οργανώσεων σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηγίου (από την "Κόκκινη προβιά" ως την Αλ-Κάιντα). Η ίδια η ιστορία απόδειξε περίτρανα ότι το παλιό επιχείρημα του «από βορρά κινδύνου» ήταν η προπαγάνδα του NATO.

Το ίδιο αποδεικνύεται και σήμερα στις μέρες μας. Το ευφυολόγημα ότι δήθεν το NATO μας προστατεύει ή γενικότερα ότι «το NATO προστατεύει την ειρήνη, την δημοκρατία και την ασφάλεια» έχει προ πολλού καταρρεύσει. Το NATO αποδείχθηκε ότι είναι ένας διεθνής στρατιωτικός μηχανισμός καταστολής και προστασίας / επιβολής των καπιταλιστικών συμφερόντων των αστικών τάξεων των συμμετεχόντων χωρών με χρήση ωμής βίας.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η εγκληματική δράση του NATO ξεδιπλώθηκε απροκάλυπτα μετά την διάλυση του «Σύμφωνου της Βαρσοβίας» το οποίο για 36 χρόνια και μέχρι την διάλυσή του, εξισορρόπησε τον καθαρά επιθετικό χαρακτήρα του NATO και αναδείχτηκε σε εγγυητή της ειρήνης και της εργατικής εξουσίας των λαών. Δυστυχώς οι ανατροπές και η κατάρρευση της πρώην ΕΣΣΔ μας οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση με όλα τα δεινά που βλέπουμε γύρω μας.

Συνεπικουρώντας το NATO η πρώην ΕΟΚ και πλέον ΕΕ, όπως ξεκάθαρα φαίνεται από τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει και ιδίως μετά από την συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, έχει ήδη μετεξελιχθεί σε ακόμη ένα καπιταλιστικό – ιμπεριαλιστικό μηχανισμό που δρα συμπληρωματικά με το NATO. Ο βαθιά καπιταλιστικός και ιμπεριαλιστικός της προσανατολισμός φαίνεται από την προώθηση της στρατικοποίησής της ώστε να μπορεί να συνεπικουρεί το NATO αλλά να δρα και αυτόνομα.

Οι ευαγγελιζόμενες «Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας» και η «Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας» ως μόνο στόχο έχουν την εξυπηρέτηση, με κάθε τρόπο και μέσο, των σχεδίων των αστικών τάξεων των συμμετεχόντων χωρών εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων.

Εργαλεία της: τα EU battlegroups, το ταμείο Ευρωπαϊκής άμυνας που πληρώνουν οι λαοί, η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO), και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεμβάσεων. Παράλληλα ήδη ετοιμάζουν νέες συμφωνίες ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες να επιτρέπουν την μετακίνηση και διέλευση στρατιωτικών δυνάμεων χωρίς καμιά έγκριση και κανένα εμπόδιο με έμφαση από Δυτικά προς Ανατολικά. Αλλαγές που φυσικά πληρώνουν οι λαοί.

Ε.Ε. και NATO συνεπώς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που στην μία πλευρά έχει σκαλισμένο τον πόλεμο, την καταστροφή και τον θάνατο και στην άλλη την πείνα, την δυστυχία και την ανέχεια των λαών άσχετα με το τι λένε οι ίδιοι.

Ας θυμηθούμε τα λόγια του Μπρέχτ: **«Όταν αυτοί που είναι ψηλά καταριούνται τον πόλεμο, οι διαταγές για επιστράτευση έχουν υπογραφεί.»**

Σε ότι αφορά την χώρα μας και το τι έχει υποστεί από τις δύο αυτές λυκοσυμμαχίες ας θυμηθούμε την Κύπρο, την χούντα των συνταγματαρχών, την εδώ και χρόνια στάση τους σχετικά με τις Τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο τις οποίες τροφοδοτούν και ενισχύουν τόσο στην πράξη όσο και με τις κατά καιρούς δηλώσεις τους.

Παράλληλα ας αναλογιστούμε τους κινδύνους που ήδη αντιμετωπίζει η χώρα στον τομέα των Ελληνοτουρκικών από τη στάση τους αυτή όπως και λόγω της ενεργής συμμετοχής της στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και της μετατροπής της χώρας σε μία τεράστια Αμερικανο - Νατοϊκή βάση πολεμικό ορμητήριο που την καθιστά στόχο επιθέσεων .

Τα ανωτέρω προβληματίζουν κι εμάς τους απόστρατους όσο ήμασταν εν ενεργεία. Το ίδιο πιστεύω ότι προβληματίζονται και οι σημερινοί συνάδελφοι, ειδικά τώρα που η κατάσταση είναι ακόμα πιο οξυμένη. Η έκδοση της ΕΕΔΥΕ δίνει απαντήσεις, **αληθινά** πατριωτικές - στο πλαίσιο ενός **λαϊκού πατριωτισμού**. Δείχνει το δρόμο. Γι' αυτό καλώ τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους να την αναζητήσουν.

Όλοι μας απαιτείται να κατανοήσουμε κάτι ακόμα: ότι λόγω της συμμετοχής της χώρας σε αυτές τις λυκοσυμμαχίες η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση που είχαν ήδη ξεκινήσει πριν την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία εντείνονται. Προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την ανοχή και σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε κυβερνήσεων προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά της εγχώριας και της διεθνούς αστικής τάξης.

Κλείνω με ευχαριστίες προς την ΕΕΔΥΕ για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλει. Πιστεύω όμως στην τεράστια δύναμη που ο λαός μας διαθέτει. Εύχομαι και προσδοκώ ότι η έκδοση αυτή θα ευαισθητοποιήσει ακόμη μεγαλύτερες λαϊκές μάζες ώστε ο λαός να καταλάβει τι φταίει για τα διάφορα δεινά που έχουν ρίξει στην πλάτη του. Αυτό θα δυναμώσει την πάλη και τους αγώνες του προκειμένου να καταβαραθρωθεί επιτέλους το σύστημα που γεννάει φτώχεια και πολέμους και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ευημερία και την πραγματική ειρήνη για τον λαό μας και για όλους τους λαούς.

Ευχαριστώ.

Χρήστος Σαλταπίδας

Πλοίαρχος ΠΝ ε.α